

WILDENBORCHSE EMIGRANTEN

C. Twee families Eggink

Herman Eggink van **Boskamp** was de eerste Eggink die in 1925 op de boot naar Amerika stapte, in 1948 en 1956 gevolgd door zijn neven **Bernard** en **Antoon Eggink** van de Jaeger.

Herman zou, na wat omzwervingen in Zuid Dakota en Iowa, een boerderij kopen in Sibley, Iowa. Zijn neven **Bernard** en **Antoon Eggink** van de **Jaeger** vertrokken resp. in 1948 en 1956 en werden kruidenier in Southbend en timmerman in Elkhart, niet ver van elkaar in Indiana.



Het idee voor hun grote stap hadden ze al vroeg meegekregen van hun **vaders**, de broers **Johan** en **Hendrik Jan Eggink** van de **Jaeger**, die er in hun jeugd al van droomden om naar Amerika te gaan, zoals Herman schreef in zijn memoires.

Op hun beurt waren Johan en Hendrik Jan geïnspireerd door de broers **Jan Hendrik** en **Lammert Levenkamp** van het **Bouwhuis**, met wie ze naar school waren geweest. Moeder Eggink raakte echter altijd overstuur als ze over emigratie spraken omdat haar dit herinnerde aan het verdrinkingsdrama van haar 80-jarige overgrootmoeder, Janna Lieftink uit Aalten. Deze behoorde samen met haar zoon en diens gezin tot de 124 Achterhoekse slachtoffers toen hun schip genaamd de **Phoenix** in 1847 verging tijdens de oversteek van Lake Michigan.

Johan en **Hendrik Jan Eggink** waren geboren op de **Jaeger**, waar hun vader en grootvader ook al woonden, die net als hún (groot)vader op de **Boerstede**, werkbaas waren op landgoed het Medler. Van emigreren kwam echter niets, want **Johan** trouwde in met Berendina Jansen, oudste kind van Harmanus Jansen x Hendrika Looman op Klein Boevink, en het jonge stel trok in bij haar ouders. In 1921 verhuisden Johan en Berendina naar **Boskamp** en kregen in totaal 10 kinderen.



Boskamp



Winter '28-'29, vlak voor vertrek van Herman (midden-boven), na diens 1^e verlof



1919, Wildenborchse Chr. Jongelingenver. In Iowa zou H. 30 jaar zondagschool leiden

In 1925 maakte Johan's oudste zoon **Herman** zijn vaders droom waar en stapte op de boot naar Amerika, waar hij na wat omzwervingen melkveehouder werd in Iowa. Vanaf 1929 kwam hij nog regelmatig naar Nederland, de laatste keer op 94-jarige leeftijd in 1998, en overleed in 2001, 97-jaar oud.

Vader **Johan** kreeg in 1932 toch nog de kans om Amerika te zien, toen hij met eigen ogen ging zien hoe het zijn zoon daar verging, en bezocht toen ook andere oude bekenden, zoals de familie Levenkamp.



Woning in Iowa



Herman & Nettie met hun kinderen



1998: laatste bezoek aan NI

Ook bij **Hendrik Jan** kwam het niet tot emigreren maar bleef thuis en volgde zijn vader op. Net als zijn broer trouwde ook hij met een buurmeisje, Elisabeth (Bartje) Heuvelink van Mosselman, die bij hem introk op de **Jaeger**. Het paar kreeg eveneens 10 kinderen, waarvan er 4 zouden emigreren: Bernard en Antoon 1948 en 1956 naar Amerika (Indiana), Alfons in 1955 naar Nieuw Zeeland en Marie in 1949 naar Luxemburg.



De Jaeger 2019



1912: Hendrik Jan en Bartje



1927



2012: Bartje met haar 10 kinderen

Emigreren was geen onderneming die men op eigen houtje en in isolatie ondernam. Zo had men b.v. een zgn. **sponsor** nodig die borg stond voor de emigrant (dergelijke borgstellingen zijn ook nu nog aan de orde voor aanvragers van reguliere verblijfsvergunningen in Nederland). Aldus werd **Herman** gesponsord door **Albert Levenkamp**, en sponsorde hij op zijn beurt weer neef **Bernard**.

Wat de familie Eggink bijzonder maakt is hun sterke en **blijvende verbondenheid met de achtergebleven familie** in de Wildenborch. De Egginks van de **Jaeger** hebben zelfs een **reünistenvereniging** opgericht en komen om de paar jaar bijeen.

Reunies bij de Jaeger



2017: Vlaggen (NZ, VS, Eggink, NL, Diekirch-L)



T-shirts (1994, 2005, 2012, 2017)



2024

De **Egginks van Boskamp** bleven ook nauw contact houden. Afgezien van de ontelbare brieven, ingesproken bandjes en films zou Herman 1925-1998 maar liefst 14 keer terugkeren naar Nederland, de eerste keer in 1918, de laatste keer in 1998. Omgekeerd kreeg hij ook veel familieleden op bezoek in Amerika, en als eerste zijn vader in 1932.



Bandjes en films



1965, Herman & Nettie met vader Johan ("opa Eggink") en broer Jan & Jantje op Boskamp



1998, met zoon Harold & Luella voor Boskamp



Met zus Jo voor de W'bse kapel



2012, nichtje Hetty (2e l) en Hermans zonen Charlie(m) en Harold (r) + aanhang in de VS