

Lammert Klein Lebbink van ‘Half Brandenburg’

In april 1954 vertrok Lammert Klein Lebbink vanuit Vorden naar Canada om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Als 23-jarige zag hij geen heil in het overnemen van de ouderlijke boerderij ‘Half Brandenborch’ aan de Brandenborchweg 2. Zoals vele mensen uit de agrarische wereld vertrok hij naar Canada, om precies te zijn: naar Amherstburg, onderin de staat Ontario tegen de Amerikaanse grens.

Daar pakte hij verschillende werken aan om uiteindelijk op een laboratorium als laborant werkzaam te worden. Lammert trouwde daar met Ada Jessie Wild, met wie hij 3 kinderen kreeg.

Hij had bij vertrek aan zijn ouders beloofd om elke week een brief te sturen. Dat heeft hij tot bijna aan het eind van zijn leven (december 2016) volgehouden.



Toen Lammert Klein Lebbink veertig jaar geleden naar Canada emigreerde, beloofde hij zijn ouders dat hij elke week zou schrijven. En die belofte hield hij. Tijdens de paasdagen was hij even in Nederland om zijn 87-jarige moeder te bezoeken, die woonachtig is op De Wehme. 'Hij komt gemiddeld één keer per jaar naar Nederland toe', zegt mevrouw A. Klein Lebbink-Koerselman trots. Zelf is ze één keer naar Canada geweest. Daarnaast schrijft ze ook regelmatig met zoonlief. Echt vervreemden van elkaar doet het tweetal dus niet. Daar zorgen de Nederlandse luchtvaartmaatschappij en Tante Pos wel weer. Op de foto toont mevrouw A. Klein Lebbink-Koerselman enkele van de in totaal 2.000 brieven die Lammert haar schreef.

Foto uit weekblad Contact van 14 april 1994, Lammert samen met zijn moeder die in De Wehme woonde.

Lammert hield dus nauw contact met zijn familie en kwam met enige regelmaat naar Vorden om familie en bekende te ontmoeten.

Ook stuurde hij naar 'Oud Vorden' in 2008 een bedankbrief:

Beste luitjes,

Met veel plezier heb ik jullie boek 'Bedrijvigheid in Vorden in de 20^e eeuw' gelezen. Lang vergeten mensen en bedrijven komen weer terug in mijn gedachten. Het Hollands lezen ging een beetje langzaam, want ik ben hier al 54 jaar. Maar ik kom elk jaar een weekje naar Vorden op familiebezoek en sta versteld van al die veranderingen in mijn oude plaatsje. Jullie hebben er een prachtig boek van gemaakt, veel dank!

Het allerbeste,

L. Klein Lebbink, Amherstburg, Ontario, Canada.

Toevoeging van de redactie:

Lammert Klein Lebbink (geb. 18-06-1931) was de zoon van Gerrit Klein Lebbink en Alberta Koerselman (van 't Joostink). Lammert heeft 2 zusters: Betsie (L), gehuwd met H. Weenk,



woonachtig in Vorden

Gezinsfoto van februari '54 vlak voor vertrek

en Jansje (voor), gehuwd met G. Ruiterkamp, woonachtig in Bathmen.

Hieronder enkele foto's uit Vorden en Canada:

Lammert met zijn

Vrouw Lilian



*V.l.n.r.: Betsy Weenk-Klein Lebbink,
Lammert Klein Lebbink en Jansje
Ruiterkamp-Klein Lebbink*

Canadese winter

